

DEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCK-
HOLM ÅRSSAMMANKOMST Å HOTEL PHENIX

DEN 14 DECEMBER 1894.

Såsom den äldste ledamoten i styrelsen intog statsentomologen SVEN LAMPA äfven vid denna sammankomst den genom professor OSKAR SANDAHL'S fränfalle lediga ordförandeplatsen.

Ordföranden hälsade de talrikt församlade och särskildt de för första gången närvarande ledamöterna välkomna samt uppläste följande redogörelse för hvad som passerat inom Föreningen under de senast förflutna fem åren af hennes femtonåriga tillvaro:

»Då ett halft decennium tilländagått sedan Entomologiska Föreningen firade sitt första tioårsjubileum, torde det vara på sin plats att anställa en kortfattad vidräkning rörande hennes ställning och verksamhet under de närmast förflutna fem åren.

Med stöd af den »tillbakablick och framtidsutsigt» som d. v. ordföranden lämnade den 14 december 1889, kunna vi lätteligen göra jämförelser rörande Föreningens ställning under nämnda år med den nuvarande.

Hvad ledamotsantalet beträffar voro 1889 ej mindre än 406 medlemmar invalda, af hvilka dock endast omkring 250 kvarstodo som betalande. Till dato hafva 565 invalts, hvaraf omkring 300 nu erlægga årsafgift. Af ständiga ledamöter hafva under de sista fem åren tillkommit 6, hvarigenom hela antalet sådana nu uppgår till 20, hvaraf dock blott 14 äro f. n. i lifvet. Till dessa har Föreningen glädjen räkna fyra Hushållningssällskap.

Bland hedersledamöterna äro ej mindre än sex med döden afgångna, däribland två utländska, och fem hafva tillkommit.

De kvarlevandes antal är för tillfället fyra af 1:a och två af 2:a klassen.

Föreningens fonder utgjorde 1889 7,609 kr. 74 öre samt vid 1893 års slut 9,215 kr. 50 öre och hafva således under de sista fyra åren ökats med 1,605 kr. 76 öre. Den jämförelsevis minskade tillökningen härleder sig från de betydliga, utomordentliga utgifterna för DEBRAY-ska planscherna, samt förlagskostnaderna för registret öfver innehållet af tidskriftens tio första årgångar, GRILLS ordbok m. fl. Själva tidskriften har dessutom svällt ut från cirka 13, ända till 20 ark och därutöfver. Några större donationer af penningemedel hafva ej tillfallit Föreningen på senare tiden, utan får den förbättrade ställningen förnämligast tillskrifvas det ökade ledamotsantalet.

Några bland landets mest framstående män, åtskilliga Hushållningssällskap och föreningar hafva låtit anteckna sig som ledamöter i Föreningen, hvarigenom hon vunnit i stadga och anseende.

Den 26 april 1890 beslöt styrelsen att ingå till Kongl. Maj:t med en underdånig anhållan om anslag af 1,000 kronor af allmänna medel, för att sätta Föreningen i stånd att kraftigare än hittills verka för den praktiska entomologiens utveckling i vårt land. Denna ansökan beviljades, hvarefter anslaget hittills årligen utgått. Härigenom har Föreningen kunnat utgifva fyra årgångar, samt förbereda en femte, af »Uppsatser i praktisk entomologi», hvilket populära arbete blifvit vida spridt bland Hushållningssällskap, skolor och enskilda — allt, som vi våga hoppas, till fromma för jordbruket och dess binäringar.

Rörande den viktiga frågan om upprättandet af en entomologisk försöksanstalt i Sverige har Föreningen varit den, som tagit första steget, och har hon sedermera efter förmåga verkat för saken samt arbetar fortfarande för dess slutliga lösning.

Den mer praktiska delen af insektkänedomens, som vi med skäl torde kunna kalla framtidsentomologien, har genom dessa och andra Föreningens åtgöranden allt mer vunnit burskap hos oss, och hoppas vi, att densamma skall efter hand tillkämpa sig det anseende och understöd från allmänhetens sida, som den rätteligen förtjänar.

Ett så kalladt vandringstipendium af 60 kronor, afsedt till understöd och uppmuntran för någon ung studerande, som med kärlek och nit omfattar entomologien, och önskar företaga exkursioner någonstädes inom landet, har de två sista åren utdelats, samt dessutom ännu ett dylikt stipendium om 51 kronor under innevarande år, hvilket tillkommit genom enskild gifvarinnas offervillighet och varma intresse för saken.

Föreningens insektsamling har, senast under innevarande år, ökats rätt ansevärt, förnämligast genom den storartade gåfvan af prof. O. TH. SANDAHLs rika samlingar, och torde densamma snart kunna uppträda i ett mera tidsenligt skick, sedan ett par ledamöter välvilligt åtagit sig arbetet med dess ompreparering och ordnande. En särskild lokal är numera förhyrd för densamma.

Att äga tillgång till ett bibliotek, uteslutande bestående af entomologiska arbeten, samlade och lätt tillgängliga på ett enda ställe, har alltid utgjort ett önskningsmål för hvar och en, som sysselsätter sig med insekternas studium. För ernäendet af ett sådant mål har Föreningen ständigt verkat, och är det därför glädjande att kunna omnämna, att hennes boksamling alltjämt förökats, dels genom gåfvor och inköp, dels genom byte med de allra flesta utländska naturvetenskapliga sällskap. Böckerna hafva allt hittills genom bibliotekariens välvilja kunnat förvaras utan någon hyresutgift för Föreningen. Genom en styrelseledamots frikostighet och en ringa uppoffring från Föreningens sida, hafva stolar och bord till lokalen anskaffats, hvarigenom hvarje föreningsledamot hädanefter får tillfälle att snart sagdt när som helst taga kännedom om alla de nyare tidskrifter, som å nämnda bord framläggas, allt efter som de anlända.

Tidskriften har på sista tiden allt mer utvidgats, och från flera framstående författare hafva rikliga och värdefulla bidrag erhållits. Den i dag till utdelning färdiga årgången är, hvad arktal beträffar, den hittills största, ifall det särskilda register, som åtföljde den af 1889, ej medtages i räkningen. Dessutom är den försedd med ett porträtt i ljustryck och 6 taflor samt talrika illustrationer i texten.

Innevarande år har Föreningen drabbats af stora och kännbara förluster af inhemska ledamöter, nämligen i första rummet prof. O. TH. SANDAHL, ordförande sedan hennes stiftelse, samt

af ännu två af sina stiftare, nämligen hedersledamoten, lektor K. F. THEDENIUS samt tidskriftens redaktör under dess första 10 år, lektorn JACOB SPÅNGBERG. Sedan förra sammankomsten hafva dessutom tre ledamöter bortgått, nämligen bokhandlaren GUSTAF A. CARLSON samt friherre ANDERS CEDERSTRÖM å Beatelund, hvilken afled på Sofiahemmet den 24 okt., 60 år gammal och var ledamot af Ent. Föreningen sedan 1891.

Den tredje, kyrkoherden HANS DANIEL JOHAN WALLENGREN, dog i Farhults prästgård i Skåne den 25 sistlidne oktober, i en ålder af 71 år, 4 mån. och 17 dagar. Han var en af vårt lands främste entomologer och har såsom sådan utgifvit flera värdefulla arbeten. På sista tiden var han sysselsatt med författandet af en öfversikt af Skandinavien's Perlider, och under detta arbete ådrog han sig den lunginflammation, som snart slutade hans verksamma lif. Någon utförligare lefnadsteckning öfver denna framstående och af alla afhållna personlighet äro vi nu ej i tillfälle att meddela, utan hoppas att kunna göra detta samt lämna dess porträtt i ett nästkommande häfte af tidskriften. WALLENGREN invaldes till ledamot i Ent. Föreningen den 21 januari 1880 och till hedersledamot den 14 dec. 1887.

Af hvad nu blifvit anfördt, torde tillräckligt framgå, att Föreningen, oaktadt smärtsamma och kännbara förluster — hvilka ju äro oundvikliga i alla samfund — likväl ständigt gått framåt till vidare utveckling. Att så äfven hädanefter kommer att fortfara, därom torde den nuvarande styrelsens, äfvensom många bland öfriga ledamöters nit och omtanka för Föreningen och hennes ändamål utgöra en tillräcklig borgen.

Härefter anmäldes, att två nya ledamöter invalts i Föreningen, nämligen direktören A. J. RYDSTRÖM, Bokedalen, Jonsered, och med. doktor ERIC NORDENSON (Stockholm).

Genom K. Maj:ts beslut har Entomologiska Föreningen äfven för år 1895 tilldelats ett anslag af 1,000 kr. för utgifvande af ett häfte uppsatser i praktisk entomologi.

3:e och 4:e häftena af Entomologisk Tidskrift, som till denna dag utkommit, utdelades till de närvarande ledamöterna.

På förslag af styrelsen beslöt Föreningen enhälligt att till sin hedersledamot af 1:a klassen kalla inspektören vid zoologiske museum i Kjöbenhavn, fil. doktorn m. m. FREDRIK MEINERT

Vid härefter verkställt val utsågs till ordförande Föreningens sekreterare ända sedan hennes stiftelse, professorn m. m. PER OLOF CHRISTOPHER AURIVILLIUS; till sekreterare kaptenen CLAES GRILL; till styrelseledamot direktören vid K. skogsinstitutet C. G. G. HOLMERZ; till styrelsesuppleant landbruksinspektören AUGUST LYTTKENS; till revisorer kanslissekreteraren S. NORDSTRÖM och apotekaren H. ENELL, samt till revisorssuppleant jägmästaren A. VARENIUS.

Från doktor STAUDINGER i Blasewitz nära Dresden och professor CHR. AURIVILLIUS, hvilken för tillfället vistades hos den förre såsom gäst, ankom med anledning af Föreningens årsdag ett hälsningstelegram, hvilket upplästes.

Ordet öfverlämnades sedan till med. kand. EMIL HOLMGREN, hvilken höll ett längre, hufvudsakligen på egna forskningar grundadt och af utmärkta figurer belyst föredrag: »om lepidopterlarvernans hud och körtelartade organer». Sedan undersökningar af mera allmänt histologiskt intresse och de mikroskopiska förändringarna vid exuviationerna skildrats, öfvergick föredraganden till de systematiska konsekvenser, som blifvit en följd af hans undersökningar. Bland *Rhopalocera* borde *Nymphalinae* ställas såsom prototyp. Ur denna kunde sedermera härledas, i den ena riktningen *Satyrinae*, *Hesperidae* och *Papilioninae*, i den andra *Lycaenidae*, som bildade en vacker öfvergång till *Sphingidae*, för så vidt denna grupp inleddes med släktet *Smerinthus*; hvarefter borde följa *Sphinx* och *Acherontia*. För att afgöra *Deilephila's* naturliga plats fordrades studium af utomeuropeiska former. Släktet borde dock delas i tvenne. Med afseende på *Hepialidae* och *Cossidae* inom *Bombyces* tillhörde dessa för ingen del *Macrolepidoptera*, utan *Microlepidoptera*. Lasiocampiderna kunde indelas i tvenne väl skilda grupper. Acronycterna utgjorde genuina Arctiider och kunde ej ställas såsom öfvergångsform till Noctuiderna; däremot bilda Notodontiderna en sådan typisk öfvergång, liksom äfven *Geometra* kunde väl härledas ur Drepanuliderna.

Kapten C. GRILL föredrog och förklarade det förslag till byggnad för en entomologisk försöksstation, som af landbruksakademien inlämnats till regeringen innevarande höst. Härom utspann sig en liflig diskussion, hvare ett flertal af ledamöterna deltog. Föreningen beslöt enhälligt att uttala sin belåtenhet med

förslaget samt uttryckte sin förhoppning, att regeringen måtte tillsammans med frågan om anslag till en entomologisk försöksstation framlägga det vid instundande riksdag. — De vid föredraget använda ritningarna öfverlämnades som gåfva till Föreningen.

Efter föredragen intogs en gemensam enkel sexa, hvarunder skålar utbringades för Föreningens framtid, för dess nyvalde ordförande samt öfriga styrelseledamöter och ämbetsmän.

Claes Grill.

FÖR SVERIGE NYA COLEOPTERA.

Då jag för tre år sedan passerade Jämtland och därunder besökte Tännforsen, fann jag på vägen mellan Duved och vattenfallet den för vår fauna nya *Cis micans* MELL. (nec *micans* THOMS, som är synonym med *hispidus* GYLL.), hvilken annars i Europa är bekant endast från Spanien, Frankrike och Tyskland.

Förliden sommar, 1894, vistades jag en del af juni månad vid Ronneby i Blekinge och lyckades där finna följande nya arter:

Dasytes flavipes OLIV.; MULS. nec FABR. Om denna art säger d:r SEIDLITZ i sin Fauna Baltica, Ed. II, p. 489: »Mulsant's Citate nordischer Autoren gehören alle zu plumbeus», hvilket tyckes häntyda på, att den redan förut är funnen hos oss. Så tror jag dock ej är förhållandet, ty den *D. flavipes* som redan PAYKULL beskriver i sin Fauna Suecia (1798—1800) är *flavipes* FABR., hvilken är synonym med den äfven i Sverige vanliga *D. plumbeus* MÜLL. Ett lätt märkbart skiljetecken är bland andra, att *D. flavipes* OLIV. har endast den andra antennleden gul, då hos *D. plumbeus* MÜLL. de båda första lederna äro gula. Arten är för öfrigt i Europa endast tagen i södra Frankrike.

Malthodes pulicarius REDTB., hvars hittills kända hemvist är södra Ryssland och Tyskland.