



CARL DAVID EMANUEL ROTH.

Till den stamtrupp, som uppsattes genom Entomologiska Föreningens första inval i januari 1880, hörde med största rätt konservatorn vid Lunds universitets zoologiska institution CARL DAVID EMANUEL ROTH. Nu har han fallit såsom en vördad och afhållen veteran i entomologiens tjänst. Vi återstående och i första hand alla de, som haft den fördelen att vara rekryter under hans blida, vänsälla ooh högst lärerika ledning, blicka med sorg och saknad på den tomma, svåruppfyllda luckan där framme i våra led.

Konservatorn ROTH föddes den 13 augusti 1831 i Köpinge prästgård, Kristianstads län. Föräldrarna voro Kongl. hofpredi-



kanten, prosten och fil. doktorn CHRISTIAN ROTH samt WILHELMINA LILLIENCRONA. Efter faderns död 1839 kom den unge ROTH till Lund, där han genomgick Vetterska skolan och katedralskolan samt blef student 1853. Vid universitetet läste han sedan på fil. kandidatexamen, men — medellös som han var — måste han förskaffa sig sitt uppehälle genom lektioner i zoologi och botanik. En obetvinglig håg, särskildt för entomologien, drog honom också bort från de reglementerade examensstudierna; åren gingo och slutligen tanken på examen med dem. Vid Lunds universitet bands ROTH emellertid för alltid år 1863, då han mottog den honom af prof. WAHLGREN erbjudna konservatorsplatsen. Efter 35 års arbete på denna plats afled konservator ROTH den 24 augusti detta år. Såsom offentligt erkännande hade han fått mottaga medaljen »illis quorum meruere labores» i guld. När sönerna uppväxte, hade konservator ROTH den tillfredsställelsen att se sin håg för naturvetenskap delas af dem.

Ehuru kunnig botanist, framstående fågelkännare och hemma i flera andra grenar af zoologien, var det dock såsom entomolog konservator ROTH företrädesvis — och med rätta — vunnit anseende. Bland insekterna ägnade han sig mest åt *Coleoptera*. Hans skarpblick, goda iakttagelseförmåga och ovanliga minne gjorde honom hastigt till en af våra mera bemärkta artkännare inom entomologien, och redan tidigt kom han i liflig förbindelse med BOHEMAN, ZETTERSTEDT, DAHLBOM, THOMSON och flera andra af entomologiens stormän. Såsom exempel på hans iakttagelseförmåga kan nämnas, att han endast inom diptersläktet *Tachina* fann 11 nya arter, af hvilka en fått bära hans namn.

Af naturen blygsam och tillbakadragen, var det först 1896, som konservator ROTH kom sig för att ens i sitt älsklingsämne, entomologi, publicera något af sin rika erfarenhet. Då påbörjade han ett i tvänne häften af denna tidskrift tryckt »Bidrag till en bild af Skånes insektsfauna». Döden afbröt emellertid afhandlingens fortsättande. I början af densamma meddelar författaren, att materialet insamlats hufvudsakligen under åren 1850 — 1863 men äfven senare, ända till 1891. Betecknande för hans blygsamma sinnelag äro följande hans anföranden: »Med en viss tvekan är det dock, som jag nu vågar publicera densamma, dels emedan jag trott att någon annan, bättre kvalificerad person,



skulle kunnat under tiden framkomma med en liknande uppsats, dels» etc. Och han fortsätter: »Emellertid har jag nu omsider gifvit vika för de många upprepade påstötningar, jag från flera håll fått, hoppandes att därigenom i någon, om äfven ringa mån gagna eller väcka intresse för entomologiska studier hos Skånes yngre generationer».

Konservator ROTH kunde glädja sig åt, att han långt förut i rikt mått väckt det intresse, han här nämndt. Följeslagarna på hans entomologiska exkursioner glömma nog aldrig dessa — eller honom själf. Varaktiga och mycket värdefulla minnen har han också efterlämnat bland annat i de af honom ordnade och bestämda samt till större delen insamlade *Coleoptera* och andra insekter, som nu finnas i Lunds universitets zoologiska museum.

F. Trybom.

---

#### NOTISER.

---

Postexpeditören herr B. VARENIUS har meddelat, att han i spillning anträffat ett exemplar af *Aphodius Quadrinaculatus* L. vid Helsingborg. Enligt THOMSON har denna skalbagge ej anträffats i Sverige sedan LINNÉS tid.

Från Finland har den hugnesamma underrättelsen ingått, att till den landtbruksfakultet, som nyligen upprättats vid universitetet i Helsingfors, äfven kommer att höra en adjunktur i entomologi, hvars innehafvare äfven blir statsentomolog. Adjunkturen är anslagen ledig, och docenten, d:r ENZIO REUTER har tillsvare vidare tillförordnats som statsentomolog.

Sven Lampa.

---