



Conrad Georg Gottfrid Holmerz †

Då entomologiska Föreningens ordförande vid februari-sammanträdet innevarande år tillkännagaf direktör GOTTFRID HOLMERZ' den 31 jan. timade bortgång, väckte detta djup saknad hos Föreningens medlemmar. Alltsedan första invalet den 21 jan. 1880 hade han tillhört den stamtrupp, som mest intresserade sig för Föreningens uppgift och trognast bevistade sammankomsterna.

Född i Konungssunds socken af Östergötlands län den 1 juli 1839 fick han sin skolunderbyggnad i Norrköping. Redan den tid, han studerade därstädes, visade han en obetvingelig håg för naturen. När våren kom, utbytte han, så ofta den ringaste möjlighet gafs, skolbänken mot holmar och kobbar ute i de yttersta östgötaskären. Rika fågelskördar föllo för hans och hans väns, sedermera jägmästaren, AXEL CNATTINGIUS' hand. Norrköpings läroverks museum hyser en anseelig samling af dessa fåglar, stoppade af de båda dåvarande skolynglingarna. I början af 1861 blef HOLMERZ student i Uppsala. Följande år sökte och fann han inträde vid

Skogsinstitutet, därifrån han utexaminerades i början af juni 1863. Samma år förordnades han till e. o. öfverjägare i Östergötland; tre år senare blef han tillförordnad och 1867 ordinarie öfverjägare inom Norrbottens län samt utnämndes i slutet af 1869 till jägmästare i Kalix distrikt. Den 25 okt. 1872 förordnades han till förste lektor och direktör för kungl. Skogsinstitutet, och härmed var han kommen på platsen för sin egentliga lifsgärning. Varmt hängifven sitt lärarekall samt enträget och med aldrig svikande samvetsgrannhet arbetande för höjandet af skogsmannabildningen inom vårt land har direktör HOLMERZ inlagt en mycket stor förtjänst om denna bildning.

Vid uppnådd pensionsålder sökte och erhöll han afsked sommaren 1904, hvarefter han bosatte sig i Uppsala.

Vid sidan af sin tjänst blef direktör HOLMERZ anlita i flera andra offentliga uppdrag. Så var han förordnad att verkställa växtfysiologiska undersökningar i Norrbotten och Jämtland 1884 — 1886 samt att vara ledamot i kommittén för omarbetning af jaktstadgan 1898.

Han blef ledamot af Carl XV:s jaktklubb 1865, styrelsemedlem i H. M:t Konungens Jaktklubb 1889 och medlem af Kungl. Landtbruksakademiens skogs- och trädgårdsafdelning 1883. Bland de föreningar, han tillhörde, må nämnas Svenska Jägareförbundet, inom hvilket han 1901 blef t. f. ordförande för Centralafdelningen och 1902 vice ordförande i Stockholmsafdelningen. För Svenska Skogvaktareförbundet var han ordförande, likaså — under en tid — för Biologiska Museets styrelse. I »det Norske Skogselskab» var han hedersledamot.

År 1877 företog direktör HOLMERZ en skogsvetenskaplig studieresa i Norge med anslag af norska staten. I Tyskland hade han vistats redan 1875 för studier i sitt fack; 1883 företog han resor för samma ändamål i Tyskland, Österrike Schweiz och Frankrike. Vid utställningen i Wien 1890 ordnade han Svenska Jaktklubbens afdelning, och 1897 var han kommitterad för Svenska Jägareförbundets utställning i Stockholm.

Bland direktör HOLMERZ' litterära alster må nämnas, att han från och med 1895 utgaf »Tidskrift för Skogshushållning». Åren 1876 och 1878 utkom af hans penna »Studier i

skogstaxation», 2 delar, och 1877: »Handledning för skogs-skötsel i Norrland», den senare en af d. v. Skogsstyrelsen prisbelönt täflingskrift. Vidare: »Vägledning i Skogshushållning» 1879, 2:dra upplagan 1894 och »Om Norrbottens skogar» 1896, den senare tillsammans med byråchefen TH. ÖRTENBLAD. I Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift, Tidskrift för Skogshushållning, Skogsvännen, Svenska Jägareförbundets Tidskrift m. fl. tidskrifter hafva talrika och värdefulla, af direktör HOLMERZ skrifna uppsatser ingått.

Inom vår förening blef han suppleant i styrelsen 1891 och ordinarie styrelsemedlem 1894. Såsom sådan kvarstod han till dec. 1903, eller tills han hade fattat beslutet att afflytta till Uppsala. I den 1891 tillsatta kommitté, som hade i uppdrag att utarbета och för Föreningen framlägga »förslag till en praktisk entomologisk försöksstation» invaldes direktör HOLMERZ jämte professorerna SANDAHL, AURIVILLIUS och JAKOB ERIKSSON samt öfverstelöjtnant GRILL. För tillkomsten af denna station eller, som den sedan kom att heta, Statens Entomologiska Anstalt, intresserade han sig i hög grad. När tanke uppstod inom Föreningen att utdela ett entomologiskt vandringstipendium (»Claes Grills stipendium») och härför bilda en fond, mötte denna plan hos direktör HOLMERZ genast liflig anklang och stöd. Så snart det gällde insekter, som utöfva inverkan på skogarna, deltog han alltid med stor sakkänedom i öfverläggningarna inom Föreningen. I Ent. Tidskrift för 1891 finnes intagen en ur hans penna fluten uppsats: »Om tallmätarens (*Bupalus piniarius*) uppträdande i sydvästra Nerike under åren 1889—1890.» Bland de föredrag, han höll inom Föreningen, kan anföras ett af liflig öfverläggning följdt »Om Entomologiens betydelse för skogshushållningen», vid höstsammanträdet 1896.

Sedan 1870 var direktör HOLMERZ förenad i ett lyckligt äktenskap med ANNA GERTRUD ODÉN. Han var R. N. O., K. V. O, 2:dra kl. och R. N. S:t O. O.

Afflyttningen till Uppsala hindrade ej direktör HOLMERZ att äfven därefter allt emellanåt besöka Ent. Föreningens sammankomster; så deltog han i tjugofemårsfästen den 14 dec. 1904. Något mer än tre år därefter hade vi för alltid mistat honom. Ständigt skola vi dock minnas vännen med det blida, trofasta, rättrådiga sinnet.

Filip Trybom.