

nologen kommen, die wissenschaftlich tätig gewesen sind, sei es als Verfasser oder als Sammler. Die Autobiographien sollen möglichst so, wie geliefert, abgedruckt werden. Wer seine Biographie nicht einsendet, darf mit Aufnahme nicht rechnen. Wer bereit wäre für das Werk Beiträge zu sammeln, möge sich deswegen mit mir in Verbindung setzen. Dank der Freundlichkeit des Herrn BRYK habe ich schon eine ganze Anzahl Autobiographien von schwedischen Entomologen bekommen; die fehlenden möge man gefälligst direkt an mich einsenden. Die Drucklegung des Werkes ist gesichert.

*Embrik Strand,*

ord. Professor der Zoologie und Direktor  
des Systematisch-Zoologischen Instituts der  
Universität Riga (Letland) (Puskina bul-  
vars 9).

## Föreningsmeddelanden.

### Entomologiska föreningen i Stockholm.

#### Sammankomsten den 11 mars 1922.

Ordföranden meddelade, att styrelsen till medlemmar i föreningen invalt studeranden FREY OSSIANNILSSON, Lingham, och agronom C. B. GAUNITZ, Ultuna lantbruksinstitut. Genom döden hade föreningen förlorat sin korresponderande ledamot den kände engelske hemipterologen W. L. DISTANT, som avlidit 77 år gammal.

Herr F. BRYK höll föredrag om de äldre entomologiska författarna och deras verk och förevisade flera sällsynta, äldre entomologiska arbeten. Tandläkare NORDSTRÖM förevisade CULOTS franska fjärlverk som ett prov på utomordentlig modern utbildningskonst.

#### Sammankomsten den 6 maj 1922.

Ordföranden meddelade, att föreningen till medlem invalt monsieur J. ST. CLAIRE DEVILLE, Sarrebruck, Frankrike.

Upplästes och godkändes revisionsberättelsen för år 1921. Den brist i kassan å 165:90 kr., som däri redovisades, påvisades bero på bokföringen, då fonderna något ökats genom ränteavkastning och ledamotsantalet efter böckernas avslutande stigit något, genom inbetalda resterande avgifter.

Höll licentiaten D. MELIN föredrag om rovflugornas äggläggning och påvisade många intressanta smådrag av intresse i dessa djurs biologi.

Till innehavare av det Grilliska vandringsstipendiet valdes på styrelsens förslag studeranden OLOF RYDBERG, Lund.

Mötet avslöts med förevisning av några insektfilmer, ställda till förfogande av Svensk Filmindustris skolfilmavdelning.

**Sammankomsten den 30 september 1922.**

Ordföranden meddelade, att styrelsen till medlemmar i föreningen invalt: byråingenjör ADOLF MOLIN, Stockholm; ingenjör A. W. VILARS, Stockholm; redaktör OLOF SMEDBERG, Svensk Filmindustri, Stockholm; artisten NILS HÄRDE, Svensk Filmindustri, Stockholm; agronom AXEL LINDBLOM, Experimentalfältet; d:r phil. HERB. LAMPRECHT, Lund, samt kantor A. WESTIN, Stehag.

Bragtes frågan om en entomologisk sektion vid ett eventuellt naturforskarmöte i Göteborg 1923 på tal och framhöll prof. TULLGREN att frågan borde förberedas i tid. På förslag av d:r KEMNER skulle styrelsen förbereda frågan till ett kommande möte och efter förslag av professor TULLGREN skulle ett sådant utlysas i november för att avgöra denna fråga och behandla det under arbete varande stadgeförslaget.

Doktor P. SPESIVTSEFF höll föredrag om några för Sverige nya barkborrar och belyste detsamma med bilder och preparat. Av släktet *Pithyophthorus* förevisades *glabratus* EICHH. och *Traegårdhi* SPES. n. sp. I fråga om Sveriges barkborrefauna höll han före, att flera intressanta nyheter med säkerhet ännu voro att vänta.

Professor TRÄGÅRDH demonstrerade den lilla intressanta äggparasiten *Trichogramma evanescens* Westw., som kläckts från *Lyda*-ägg i Skåne. Detta djur, som under olika namn beskrivits från många olika håll i världen, hade en mycket vidsträckt utbredning och icke mindre än ett 30-tal redan kända världdjur bland vitt skilda insektgrupper. Vidare förevisade han den intressanta kambiumminerande flugan *Agromyza carbonaria* och dess skadegörelse på björk, liksom syrphiden *Cheilosia morio*, som avvikande från flertalet flugor av detta slag levde i kådflöde på gran. Smärre demonstrationer av intressanta fynd och föremål av herrar BRYK, NORDSTRÖM, SMITT och TULLGREN avslöto mötet.

**Extra sammankomsten den 21 november 1922.**

Meddelades, att styrelsen till medlem i föreningen invalt löjtnant CARL LAGERCRANTZ, Stockholm. Diskuterades det nya stadgeförslaget men uppsköts dess antagande till kommande möte.

**Sammankomsten den 16 december 1922.**

Omvaldes de avgående styrelseledamöterna: AURIVILLIUS, PEYRON och FALKENSTRÖM, liksom suppleanten NORDSTRÖM. Omvalda blevo även revisorerna herrar HAMNER och C. SALMONSON och deras suppleant herr KEMNER. Den sistnämnde åtog sig klubbmästareskapet även för 1923.

Angående det planerade naturforskarmötet i Göteborg rapporterade professor TULLGREN, att en entomologisk sektion vid detsamma mötte

svårigheter, då tiderna för de redan beslutade mötena ej kunde ändras. De hade utsatts till andra veckan i juli, under det att den praktiska entomologiens målsmän på grund av jordbruksforskarekongressen vid midsommartid redan voro samlade och knappast kunde förmodas stanna i Göteborg till i juli. D:r KEMNER föreslog att lösa frågan så, att nordens entomologer inbjödos till ett särskilt entomologmöte i Stockholm strax efter jordbruksforskarekongressen. Den entomologiska sektionen vid naturforskarmötet bleve därmed överflödig. Ordföranden framhöll, att ett självständigt entomologmöte troligen vore ekonomiskt orealiserbart. En kommitté för vidare utredning av frågan tillsattes och invaldes i denna herrar TULLGREN, TRÄGÅRDH och KEMNER.

Höll d:r KEMNER ett av talrika skioptikonbilder belyst föredrag om sina reseintryck från nederländska Indien, huvudsakligen Java, men även en resa per regeringsångare till Celebes och kringliggande öar.

Till sist visade prof. TRÄGÅRDH bilder och preparat av parasiter hos barkborrar, särskilt hos den 8-tandade barkborren, vilka visat sig i många fall vara direkt överensstämmande med dem som påträffats hos samma djur i Österrike.

#### Sammankomsten den 7 mars 1923.

Professor AURIVILLIUS tackade föreningen för den uppvaktning och hyllning som ägnats honom på hans 70-årsdag och erbjöd sig att som gåva till föreningens bibliotek överlämna de skrifter och separat ur sitt eget entomologiska bibliotek, som ej förut voro där representerade. Byråchefen LYTTKENS framförde föreningens tack för den värdefulla gåvan.

Ordföranden meddelade, att styrelsen till medlemmar i föreningen invalt: fil. kand. HARRY EKSTRAND, Experimentalfältet; herr HUGO STELIN, Stockholm; herr ELIS KRISTENSON, Göteborg; herr IVAR MEURLING, Huskvarna; folkskollärare JULIUS PERSSON, Skeppshult; professor d:r J. E. V. BOAS, Köbenhavn; lektor ROLF KROGERUS, Helsingfors.

Genom döden hade föreningen förlorat sina medlemmar: apotekaren J. WESTERLUND och godsägaren H. ÖRTENGREN, Halmershus.

Beslöt föreningen definitivt antaga det nya stadgeförslaget.

Till föreningens distributör valdes assistenten O. AHLBERG. Föredraget för aftonen hölls av d:r A. ROMAN, som demonstrerade ett flertal insekter från Amazonas ur av föredragaren hemfört material och ur Riksmusei samlingar. Särskilt en del av de intressanta »mimicry»-fallen bland Amazonas fjärilar förevisades. Ordföranden tackade för föredraget och önskade d:r ROMAN lycka på den nya färden till Sydamerika.

#### Sammankomsten den 5 maj 1923,

Upplästes revisionsberättelsen för 1922 års räkenskaper och beviljades kassaförvaltaren och styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet.

D:r ROMAN, som den närmaste tiden kommer att avresa till Sydamerika, avsåde sig sekreterarebefattningen och valdes i hans ställe för den återstående delen av året d:r N. A. KEMNER.

Till föreningens Grillska stipendiat för året utsågs på styrelsens förslag studeranden LARS BRUNDIN, Växjö.

Meddelade ordföranden, att styrelsen till nya medlemmar i föreningen invalt: Fil. studeranden C. H. LINDROTH, Göteborg, och konservator P. SOOT-RYEN, Tromsö, Norge.

Diskuterades frågan om ett entomologmöte i Stockholm under sommarens lopp. Prof. TULLGREN omnämnde resultatet av en rundfråga till alla entomologer med känd adress i Norden, som visserligen ej var så uppmuntrande. Under förutsättning av ett levande intresse för mötet hos Stockholms-entomologerna ansåg han sig dock å kommitténs vägnar kunna förorda ett möte i Stockholm. Ett förslag till förhandlingsordning föredrogs liksom en kostnadsberäkning för föreningens värdskap vid tillfället. Då opposition mot utgifter ur föreningens kassa för detta ändamål framfördes och åtskilliga voro tvivelsamma, huruvida det skulle gå för sig att anordna mötet, beslöts till sist på förslag av d:r KEMNER att överlämna avgörandet till styrelsen, som inom kort skulle fatta beslut i saken.

På skattmästarens förslag beslöts, att Grillska fonden skulle tillföras en ränta av 5 %.

Till medlemmar i redaktionskommittén valdes herrar AURIVILLIUS, TRÄGÅRDH och NORDSTRÖM; till medlemmar i biblioteksutskottet herrar TRÄGÅRDH och KEMNER.

Meddelade ordföranden, att apotekare HAMNER som gåva till biblioteket överlämnat ett hundra kr. att användas till inköp av kapslar för separat, och uttalade föreningens tacksamhet för gåvan.

Aftonens föredrag hölls av grosshandlare KNUT KNUTSON som, talade över de sista vulkanutbrotten i Kamerunbergen, där föredragaren vistats bortåt ett tjugotal år. I föredraget, som var grundat på upplysningar i brev från föredragarens förre kompanjon herr VALDAU, meddelades därjämte talrika andra upplysningar om landet i fråga. Ordföranden avslutade mötet med ett tack till föredragaren.

### **Första nordiska entomologmötet i Stockholm 29 juni—1 juli 1923.**

Se särskilt referat i årg. 1923, sid. 224.

### **Sammankomsten den 20 oktober 1923.**

Ordföranden meddelade, att föreningen genom döden förlorat sin styrelsemedlem prof. A. M. BERGMAN, som nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom entomologien genom sina värdefulla undersökningar över oestridernas biologi.

Till ny medlem hade styrelsen invalt majoren greve TURE BIELKE, Stockholm.

Efter professor A. M. BERGMAN invaldes i styrelsen professor NILS HOLMGREN.

Höll professor G. SCHNEIDER från Dorpat föredrag om den entomologiska forskningen i Ostbalticum. Entomologien hade enligt föredragaren gamla och förnäma anor i Ostbalticum. Mycket av gamla samlingar hade förstörts under kriget, men ett nydaningsarbete var igångsatt. Detta hade även kommit att omfatta den förut försummade praktiska entomologien, som under föredragarens korta sejour vid Dorpats universitet dock kommit något bättre igång än förut, även om de närmaste utsikterna för denna gren av entomologien nu icke vore de ljusaste.

Professor TRÄGÄRDH demonstrerade en del nya fynd av barkborrar. Studiet av barkborrarna vid skogsförsöksanstalten hade de senare åren givit mycket intressanta resultat, och rent numerärt hade exempelvis denna grupp av vår fauna ökats med omkring 10 nya arter.

Som avslutning lämnade dir. FALKENSTRÖM några uppgifter om den lilla fjäriln *Acentropus niveus*, som kläckts från Stockholm. Därvid hade även den ovingade formen framkläckts i ett exemplar, och spekulationerna över den olika förekomsten av dess vingade och ovingade form bragts i ett nytt läge genom fastställandet av den ovingade formen så långt norrut som i Stockholm.