



August Lyttkens.

Genom byråchefens AUGUST LYTTKENS fränfalle den 20 sept. 1925 har Entomologiska föreningen förlorat en av sina äldsta ledamöter.

Lyttkens föddes på Ebbesjö i Skåne den 14 januari 1845 och var son till den sedermera bekante riksdagsmannen Ivar Lyttkens på Skedala i Halland. Efter avlagd studentexamen genomgick han Alnarps lantbruksinstitut, ägnade sig därefter åt praktisk jordbruksverksamhet och förvärvade sig inom kort så gott anseende såsom jordbrukare, att han år 1876 blev sekreterare i Hallands läns hus-hållningssällskap, ett uppdrag som han innehade till år 1893, då han flyttade till Stockholm och inträdde såsom tjänsteman i kungl. lantbruksstyrelsen, där han först var lantbruksinspektör och sedermera från år 1899 byråchef. Från denna tjänst avgick han med pension år 1913.

Det är här ej platsen att närmare redogöra för Lyttkens betydelsefulla arbete för det svenska jordbrukets utveckling och förkovran. Hans intresse härför och särskilt för frökontrollen öppnade tidigt hans ögon för den skadegörelse insekterna förorsakade de odlade växterna och för den stora betydelse, som entomologiens studium på grund därav hade för jordbruket.

Vid sammankomsten den 14 dec. 1893 blev Lyttkens invald till medlem av Entomologiska föreningen, året därpå blev han suppleant och år 1911 ordinarie medlem i dess styrelse. Han försummade nästan aldrig att närvara vid föreningens och styrelsens sammanträden samt deltog gärna i diskussionen över sådana frågor som rörde den praktiska entomologien. Sista gången föreningen hade glädjen att se honom i sin krets var den 28 febr. 1925. De föreningens medlemmar, som hade nöjet att göra hans personliga bekantskap, skola bevara hans vänsälla väsen i gott minne.

Lyttkens hade mångsidiga naturvetenskapliga intressen, ivrade för en mera systematisk användning av släkt- och artnamnen på svenska växter, anlade en omfattande samling av frön både av svenska och utländska växter och intresserade sig för äldre naturvetenskaplig litteratur, varav han ägde en betydande samling, som till stor del härstammade från allmogehemmen i Halland. Hans samlarenit hade även tagit sig ett uttryck i en serie prov av olika vedslag samt ej minst i den måhända unika musikhistoriska samling av lergökar, som fanns i hans ägo och av arvingarna överlämnats till Nordiska museet.

Lyttkens efterlämnade såsom närmaste anhöriga en son, kyrkoherden i Bergsjö i Hälsingland Elof Lyttkens, och en dotter, fru Gärda Jung.

Av trycket har Lyttkens utgivit följande uppsatser av entomologiskt innehåll:

1. Uppgift öfver insamling af ållonborrelarver inom Halland 1893. — Ent. Tidskr. 15. Sid. 231. 1894.
2. Om mullvadssyrans. — Ent. Tidskr. 15. Sid. 232. 1894.
3. Redogörelse för kriget mot ållonborrarna åren 1885—1895 inom Hallands län. — Ent. Tidskr. 18. Sid. 97—107. 1897.
4. Entomologiska Föreningens sammanträde å Grand Restaurant National den 22 februari 1902. — Ent. Tidskr. 23. Sid. 271—272. 1902.