

Smärre meddelanden och notiser.

Ny medlemsförteckning.

Den senaste, stencilerade förteckningen över Entomologiska Föreningens medlemmar är visserligen endast drygt 2 år gammal. Genom det glädjande stora antalet nyinval under den sedan dess förflutna tiden, har den emellertid redan blivit föråldrad. Det har dessutom uttryckts önskemål, att förteckningen skulle göras något fylligare, så att t. ex. år för inträde i Föreningen borde utsättas, och vidare vars och ens specialintresse inom entomologien, varigenom likasinnade finge lättare att nå kontakt med varandra.

Föreningen har nu beslutat att våren 1944 göra upp en ny medlemsförteckning. Fördenskull vädjas härmed till alla medlemmar, att till undertecknad (adr.: Djursholm) insända uppgift om den entomologiska specialitet (insektordning e. d.), som bör utsättas efter vederbörandes namn. Förändrad titel, adress e. d. bör naturligtvis också meddelas.

Carl H. Lindroth, Ent. Fören:s sekreterare.

Planer på ett insektbyte.

Inom Entomologiska Föreningen har förslag väckts, att ett insektbyte skulle organiseras, sådant som det sedan länge och med framgång bedrivits i Finland, och av samma art som Lunds Botaniska Förenings växtbyte.

En för ändamålet utsedd kommitté (hrr Allander, Landin, Norstrand, i samarbete med sekr.) har uppgjort ett preliminärt förslag av i huvudsak följande innehåll: — Varje intresserad person skulle årligen före fastställt datum (t. ex. 15 nov.) insända sitt dublettmaterial och får därigenom en poängfordran, som kan uttagas ur bytets samlade material. En förteckning på detta måste alltså likaledes årligen (i dubbla exemplar) utsändas, förslagsvis före 15 febr. Det ena exemplaret återsändes med önskade arter markerade, och ordena effektueras i ordning efter poängfordrans storlek. Bytet bör vara verkställt omkring 1 maj. Överblivet material bör kunna försäljas. — En årlig bytesavgift på 5 kr. (för skolungdom 2 kr.) har föreslagits; däremot skulle ej medlemskap i Ent. Fören. krävas.

Det blir nödvändigt att snarast uppgöra poängförteckningar för alla svenska arter, främst av Lepidoptera och Coleoptera, vilket medför avsevärda utgifter. Emellertid har redan överenskommelse träffats med Entomologiska Bytesföreningen i Helsingfors, att de i sin under 1944 utkommande nya förteckning på Macrolepidoptera även skola medtaga alla svenska arter, som ej äro funna i Finland, och att överallt även det svenska poängvärdet skall utsättas. Ett preliminärt förslag till poängsättning för Sveriges

Macrolepidoptera har redan uppgjorts. Under år 1944 kan möjligen också åtminstone en partiell poängförteckning på svenska Coleoptera uppgöras och utsändas. — Alla förutsättningar finnas alltså för att bytet — i varje fall för fjärlarnas del — skall kunna startas redan hösten 1944.

Men det förnämsta villkoret för att ett svenskt insektbyte med framgång skall kunna organiseras, är naturligtvis, att anslutningen blir tillräcklig. För att utröna, hur härmed förhåller sig, får Ent. Föreningen härmed föreslå, att varje person, som har intresse för saken, ville meddela detta (liksom eventuella organisationsförslag) till sekreteraren, lektor Carl H. Lindroth. Adr.: Djursholm.

»Entomologklubben».

Hösten 1941 startade Ent. Föreningen en klubb för entomologiskt intresserad skolungdom. Då några protokoll ej föras vid sammanträdena och rapporter om verksamheten endast summariskt lämnas till Ent. Fören. kan det måhända vara av värde att här lämna en kort redogörelse.

Första sammanträdet hölls den 6 okt. 1941 på Riksmusei Ent. Avd., sedan kallelse utsänts till alla Stockholmstraktens läroverk. 16 ungdomar hade infunnit sig. Det beslöts, att sammanträde skulle hållas på samma lokal kl. 19 den första måndagen i varje månad (utom i januari, juni, juli och augusti), och detta program har hittills följts. Dessutom förutsattes en vår- och en höstexkursion (endast hösten 1943 omöjliggjord av vådrets makter). En årsavgift av 2 kr. per läsår fastställdes, vilken berättigade till samma förmåner i prisnedsättning på Ent. Fören:s publikationer som för dess egna medlemmar.

Sammanträdena ha innehållit två föredrag eller demonstrationer av äldre entomologer, och resten av tiden har använts till att hjälpa ungdomarna med deras egna djur, främst i bestämningsarbetet. De ha hela tiden letts av hrr Tunblad och Lindroth, men ofta med bistånd också av hrr Hanson, Malaise, Nordström och Ax. Olsson.

Anslutningen vid sammanträdena har varit ganska tillfredsställande, i medeltal 16 ungdomar per gång (lägst 10, högst 25), och verksamheten kommer därför tills vidare att fortsätta. Den torde ha en viss betydelse för återväxten av unga entomologer i den »riktiga» Föreningen, vilket i själva verket redan har visat sig.

Carl H. Lindroth.

Den nya nordiska skalbaggs katalogen.

Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae, Helsingfors 1939, finnes nu att köpa hos Föreningens distributör (adr.: Riksmuseum, Stockholm 50). Priset är 10 kr (för interfolierat ex. kr 11: 25). Denna för alla coleopterologer oundgängliga bok, som för varje art anger, i vilka svenska landskap den hittills anträffats, har utförligt recenserats i Ent. Tidskr. 1941 (sid. 184).

Rättelse.

Den av mig i fjol i denna tidskrift (LXIV 1943 sid. 192) under namn av *ater* anförda *Agrilus*-arten har visat sig vara felbestämd, i det att det istället är fråga om *Agrilus guérini* Boisd. et Lacord. Fyndet är sålunda i själva verket av ännu större intresse, då *guérini* till skillnad från *ater* hittills icke är anträffad i Fennoskandia. Den är känd från bl. a. Frankrike, Tyskland (Rhenlandet) och Ukraina. I Tyskland är den enligt Reitter »sehr selten».

Med hänsyn till betydelsen av noggranna och riktiga lokaluppgifter bör ett tryckfel i samma uppsats rättas. Sid. 189 rad 15 uppfifrån står »Byske» istället för »Ruske».

O. Lundblad.

Conotrachelus spinosipennis (nomen novum).

Im Ark. f. Zool., Bd. 35 A, N:o 6, p. 16 (1943) habe ich aus Versehen den für *Conotrachelus* vergebenen Namen *spinipennis* m. (nec Champion 1904) eingeführt. Für das somit entstandene Homonym schlage ich den oben angeführten neuen Namen vor.

Dr. Carl Fiedler — Suhl i, Thüringen.

Entomolog hedersdoktor.

I maj 1942 promoverades till hedersdoktor inom Uppsala Universitets filosofiska fakultet tandläkare Frithiof Nordström, Stockholm, landets främste kännare av Macrolepidoptera. Det är första gången en amatörentomolog tilldelats denna höga utmärkelse. Den är ett glädjande bevis på uppskattning av modern entomologi överhuvudtaget.

Carl H. Lindroth.

G. W. Hedgren †.

Den 7 oktober 1942 avled kapten, fil. lic. Gustaf Wilhelm Hedgren, född 23 juli 1894, som alltsedan 1917 varit medlem av Entomologiska Föreningen, och under åren 1926—1939 fungerat som Föreningens revisor.

Under sin stockholmslid var han en trogen deltagare i våra sammanträden, men även sedan han år 1929 flyttat till Uppsala, besökte han dem ofta, sista gången i maj 1937.

Hedgren ägde stora entomologiska kunskaper, särskilt på Dipteras svärbearbetade område, och det måste djupt beklagas, att han genom sin kritiska och i viss mån oföretagsamma läggning ej kom till att i skrift dokumentera sina erfarenheter. På senare år sysslade han särskilt med bärnstensfossil av Diptera.

I den bortgångne sörja vi en god och hjälpsam kamrat, som många gånger glädde oss med sin stillsamma, underfundiga humor.

Hans entomologiska kvarlätenskap har inköpts av Riksmusei entomologiska avdelning.

Carl H. Lindroth.