



## Rolf Krogerus

Endast en månad efter Richard Frey, den 9 februari 1965, gick Rolf Krogerus ur tiden i en ålder av 83 år. Ett verksamt liv, fyllt av hängivet naturstudium och ett troligen lika hängivet pedagogiskt arbete var därmed avslutat. För Nordens yngre entomologer framstår han främst som introduktören av en kausalt inriktad ekologisk forskning som i flera avseenden blivit normgivande.

Rolf Krogerus föddes den 28 september 1882, blev student 1900, fil. kand. 1905 och kom samma år till Tammerfors som lärare i naturalhistoria och geografi vid Svenska samskolan. Hans synnerligen fullödiga pedagogiska bana fortsattes i Helsingfors, där han 1912 utnämndes till lektor vid Finska Normallyceum och 1926 till överlärare vid Svenska Normallyceum i vilken egenskap han kvarstod till pensioneringen 1952.

Från tidiga år ägnade Krogerus sommarferierna åt en omfattande, mångsidig exkursionsverksamhet, inte minst i de givande trakterna kring Lojo sjö väster om Helsingfors, för övrigt en verklig entomologernas sjö, där familjerna Forsius, Krogerus, Lindberg och Sahlberg alla hade sina sommarställen. Under ett inledande skede publicerade Krogerus en serie smärre ekologiska studier samt uppsatser huvudsakligen berörande coleoptera, däribland revisioner av kritiska grupper. Med en djup allmän insikt i Finlands flora och insektfauna som bakgrund koncentrerade han sig emellertid småningom alltmer på studiet av skarpt avgränsade, orörda biotoper. Den första stora uppgiften blev utforskandet av faunan i de finska dynamrådena. Skolarbetet tog dock sin beskärda del och det dröjde till år 1932 innan han kunde framlägga sin mycket betydelsefulla doktorsavhandling »Über die Ökologie und Verbreitung der Arthropoden der Triebsandgebiete an den Küsten Finnlands», där fältresultaten på ett lyckligt sätt kompletterades med väl genomtänkta experiment. Utan att vila på lagrarna startade Krogerus en mycket stort upplagd undersökning över den föga studerade arthropodfaunan på de nordiska myr- och kärrmarkerna som han avsåg att genomföra efter samma principer som dynarbetet. Han nedlade mer än 30 års forskning på det omfattande projektet och misströstade ibland när åren omsider började ta ut sin rätt och mycket enligt hans egen uppfattning ännu återstod. Han mäktade dock med utgivandet av del I av »Ökologische Studien über nordische Moorarthropoden» (1960), som bl.a. innehåller en mycket värdefull översikt över

*Entomol. Ts. Arg. 86. H. 1-2, 1965*

insekternas och spindlarnas regionala fördelning inom olika nordiska myr- och kärrbiotoper. Men tanken på fullföljandet av del II måste tyvärr uppges när krämpor tillstötte.

Rolf Krogerus hörde liksom Richard Frey till Entomologiska föreningens i Helsingfors stiftare. Han fungerade som dess ordförande 1939—1951 och utsågs vid sin avgång till hedersledamot. Han var sedan 1940 hedersledamot av Entomologiska föreningen i Stockholm.

Med svenska entomologvänner uppehöll Rolf Krogerus livliga förbindelser. Med djup saknad minns vi hans breda gestalt och den humor och värme han spred i vänskretsen, likaså hans värtaliga pondus i mera officiella sammanhang.

*Lars Brundin*